

# WandelRoute C

---

Een mooie en informatieve wandeling van ca. 7 km. (ca. 120 minuten)  
Wandeling met als hoofdthema de Tweede Wereldoorlog.

**1** Als je Eetcafé Jeker en Maos uitloopt, ga je direct links;  
langs de St. Hubertuskerk.

*Deze kerk werd in zijn geheel uit mergelsteen opgetrokken. In de  
klokkentoren staat het jaartal 1787 gegrift.*

*Sint Hubertus was de laatste bisschop van Maastricht en is nu bekend als de  
patroonheilige van de jacht. Elk jaar in november worden op het kerkplein,  
onder luid blazen van jachthoorns en grote belangstelling, vele paarden en  
honden gezegend.*

Hier ga je links het bruggetje over de Jeker over.  
Vervolgens ga je weer links de Tramweg in.

**2** Je steekt de grote weg over om aan de rechterkant van de brug het  
Albertkanaal over te steken.

*Deze, in 2003-2005 gebouwde brug is de vijfde brug die over het  
Albertkanaal is gebouwd. De vorige brug dateerde uit 1953 en verving de  
Amerikaanse brug die werd gebouwd in WOII, nadat de Duitse bezetters de  
oorspronkelijke brug uit 1933 hadden opgeblazen.*

*Hierdoor konden de Duitsers via de bruggen in Vroenhoven en Veldwezelt,  
de Belgen in de rug aanvallen, waardoor in Kanne 10 officieren en 207  
onderofficieren, korporaals en grenadiers sneuvelden.*

*Het Albertkanaal is een gegraven waterweg tussen Luik en Antwerpen.  
Gegraven na WOI, tussen 1930 en 1939, naast transportdoeleinde tevens  
als verdediging bij een eventuele nieuwe oorlog.*

De eerste trappen die je tegenkomt ga je omlaag, onderaan ga je rechts  
richting kanaal.

Je neemt het Jaagpad naar rechts, onder de brug door.

*Aan de linkerkant zie je nu goed de St. Pietersberg liggen.*

Je vervolgt via de Trekweg Opcanne richting de jachthaven van Kanne.

Hier loop je omheen en wandel je Wallonië binnen via Eben-Emael.

# WandelRoute C

---

**3** Bij een bocht naar rechts loop je het militaire domein in.

*Recht voor je zie je perfect hoe het Albertkanaal recht door de berg is gegraven.*

Je loopt nu langs de bosrand en de antitankgracht, behorende bij het Fort Eben Emael.

*Het Fort Eben Emael maakte deel uit van de verdedigingslinie Luik. Het was een zogenoemd 'sperfort'; een bijzonder complex van onderling aangesloten bunkers op een zeer strategische plaats. Het was een superieur fort met een vuurkracht van 2 ton munitie per minuut. (!) Gebouwd tussen 1932 en 1935 was dit volgens het Belgische leger een onneembaar fort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch lukte het de Duitsers het fort op 10 mei 1940 in slechts 15 minuten te veroveren en te belegeren. Dit dankzij een snelle, (voor die tijd) innovatieve verrassingsaanval met met zweefvliegtuigen en 'holle springlading'. Op 11 mei gaf de leiding zich definitief over. De uitschakeling van dit fort gaf een beslissende wending aan het westelijk front. 1200 manschappen werden als krijgsgevangenen naar Hannover gebracht; na een taaltest werden de Vlamingen vrij snel vrijgelaten, de Franstaligen brachten 5 jaar in gevangenschap door.*

**4** Aan het einde van de bosrand zie je een bunker (1 van de 17) liggen.

Hier ga je het paadje links omhoog, het bos in.

*De trappen zijn hier behoorlijk steil en kunnen wel eens glad zijn! Voorzichtig dus!*

Onderweg naar boven kom je nog een kazemat (met antitankkanonnen en mitrailleurvuur) tegen, hier volg je het pad via de trappen naar boven.

Helemaal boven aangekomen ligt weer een bunker.

Hier loop je rechts langs de bosrand richting het fort.

*Aan de linkerkant zie je nog bunkers, kazematten en de imposante 120 mm artilleriekoepel.*

Je blijft doorlopen totdat je aan de rechterkant, tussen de bomen een koepelvormige bunker ziet.

Ca. 15 meter verder loop je rechts naar beneden, het bos weer in.

# WandelRoute C

---

Bij de Y-splitsing loop je rechts naar beneden.

Via de trappen loop je verder naar beneden en zie je onder andere een tank en afweergeschut staan.

Loop links via de ingang van het fort langs de tank totdat je de verharde weg naar links kunt pakken.

**5** Hier ga je het bruggetje over de Jeker over en daarna direct naar rechts, een klein paadje in tussen de huizen door.

*De Jeker ontspringt in Lens-Saint Servais in de provincie Luik en mondt uit in de Maas in Maastricht. Daar vormde het een welkome extra verdedigingslinie voor de Romeinse vestingsmuren tijdens de vele belegeringen. (Onder andere de later geromantiseerde Graaf d'Artagnan kwam hier aan zijn einde tijdens het 'Beleg van Maastricht' van de Zonnekoning Louis IV) Het riviertje is ongeveer 60 km lang en heet in het Frans 'Geer'.*

Je loopt nu richting Albertkanaal, achter de huizen en langs de akkers.

*In de verte zie je de St. Pietersberg en Hoeve Caestert liggen.*

*Ook zie je de schoorsteen van de ENCI; Eerste Nederlandse Cement Industrie. De St. Pietersberg werd eeuwenlang uitgegraven, uitgehouwen en uitgezaagd voor de mergel, waarmee huizen, kastelen en kerken in de omgeving werden gebouwd. Hierdoor ontstonden kilometers lange gangenstelsels. In deze gangenstelsels hielden vele Maastrichtenaren zich verborgen tijden WO2 en werden de topstukken van het Amsterdamse Rijksmuseum er in het allergrootste geheim hier naar toe gebracht. Hieronder ook 'De Nachtwacht' van Rembrandt van Rijn.*

*Nabij Caestert, iets meer naar rechts (de Belgische zijde van de St. Pietersberg) zijn resten gevonden van een Romeins legerkamp van 100 v.Chr. Blijkbaar dus al eeuwen een militair strategisch punt.*

# WandelRoute C

---

**6** Aangekomen bij de grote weg ga je naar rechts.

*Aan je linkerkant ligt de Tiendeberg, met daarop het monument van Sgt. Norcross. Op 19 augustus 1941 stortte hier de Britse bommenwerper 'Whitley' van de RAF neer. Drie vliegeniers verloren hierbij het leven. Onder andere Sgt. Norcross. Elk jaar wordt dit herdacht in het bijzijn van zijn in Australië woonachtige dochter, samen met haar man ereburgers van de Gemeente Riemst.*

Je loopt de brug op, richting Kanne.

*Links in de verte zie je het Cannerbos liggen: in de Cannerberg eronder was gedurende de Koude Oorlog het ultrageheime hoofdkwartier én verbindingscentrum van de NAVO gevestigd.*

*(Feiten: 8 Km. aan gangenstelsel, 400 kantoren, 2 restaurants én zelfs een 3 holes golfbaan)*

*Nadat de NAVO vertrokken was, is de berg berucht geworden door de grote hoeveelheid asbest die werd gebruikt als isolatiemateriaal.*

*(Dit is in de afgelopen jaren helemaal opgeschoond, en is het gedurende een aantal dagen per jaar opengesteld voor publiek.)*

Over het kanaal ga je rechts, de eerste trappen naar beneden.

**7** Hier loop je rechtdoor, totdat je bij het houten bruggetje de Jeker weer oversteekt. Volg dit paadje dat uitkomt in de Bovenstraat.

Aan het einde naar links, en even verder ben je weer terug waar je gestart bent!

Eventueel kan vanaf dit punt worden aangesloten bij onze WandelRoutes A of B. Deze zijn respectievelijk 5,5 km. en 7 km. lang en brengt je naar plaatsen die niet in deze wandeling zijn opgenomen. De wandelingen samen brengt je naar de meest bijzondere plekken in de directe omgeving van Kanne.

# WandelRoute C

Tip:

**Fort Eben Emael**

Rue du Fort 40, 4690 Bassenge  
Voor openingstijden kijk op  
[www.fort-eben-emael.be](http://www.fort-eben-emael.be)

Tip:

**Belevingscentrum 'Onder de brug'**

Interactief museum met een dubbel thema;

- De start van WOII voor België, precies op die plek
- De wereld van de waterwegen, kanalen en binnenvaart

Maastrichtersteenweg 212,  
3770 Vroenhoven – Riemst  
Telefoon 012-671532

Tip:

**NATO Hoofdkwartier**

Cannerweg 798, 6213ND  
Maastricht  
Voor openingstijden zie  
[www.limburgs-landschap.nl/item/excursies-nato-hoofdkwartier](http://www.limburgs-landschap.nl/item/excursies-nato-hoofdkwartier)



**Genoten van de wandeling? 'Like' ons op Facebook en wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten en wandelingen rond Kanne!**